

Helhedsplan Ringkøbing 2050 – en demokratisk proces.

Forud for Helhedsplan Ringkøbing 2050 gik en længerevarende proces med inddragelse af flere end 200 borgere, virksomheder og andre relevante aktører. Der blev afholdt workshops, ide- og kortlægningsrunder, prioriteringer og udfoldelser af de mange ideer. Det endte alt sammen ud i en fantastisk Helhedsplan for vores by, som er baseret på en rigtig god og grundig demokratisk proces. Tak til byrådet for det.

Planen indeholder rigtig mange forslag. Det var derfor vigtigt, at der blev nedsat et organ, der dels skulle holde fast i de mange forslag og dels sikre en fortsat god proces omkring det videre arbejde. Her var det naturligvis også nødvendigt at tale om prioriteringer, da ikke alt kan lade sig gøre på en gang.

Ringkøbing Udviklingsforum fik tillagt denne rolle. Det har vi taget meget alvorligt i de fire år, der er gået siden Helhedsplanen blev vedtaget. Vi har igangsat mange projekter, og vi har støttet der, hvor der har været behov.

Et af udviklingsområderne, der blev drøftet under tilblivelsen af Helhedsplanen, var havnen. Der var et stort ønske om at styrke havnefronten og etablere en Byferie og en større lystbådehavn. Byferie blev drøftet grundigt, da der selvfølgelig var delte meninger, men man samledes om et forslag, som blev indarbejdet i Helhedsplanen og efterfølgende godkendt uændret af byrådet.

Et er et forslag i en plan. Noget helt andet er, hvordan man rent faktisk realiserer planen. I forhold til Byferie projektet kom der et forslag fra en gruppe af lokale projektmagere om at etablere Raunonia på det sted, hvor der var foreslået en Byferie. Ringkøbing Udviklingsforum fandt Raunonia som en mulighed for at virkeliggøre Helhedsplanen på dette punkt.

Fra processen omkring etableringen af Helhedsplanen vidste vi, at der var forskellige holdninger til projektet. Vi tilbød derfor folkene bag Raunonia at bistå med en god borgerinddragelsesproces. Der blev holdt møder med grundejere og øvrige interessenter i og omkring havnen. Ligeledes blev der indkaldt til et stort borgermøde d. 5. februar 2019. Der kom over 200 mennesker. Raunoniaprojektet blev forelagt, og der kom mange både kritiske og positive indlæg. Projektmagerne tilkendegav, at de havde noteret sig synspunkterne og ville forsøge at inddrage dem i den videre proces. Dog var der en række planlægningsmæssige forhold, herunder udnyttelsen af dette område til det påtænkte formål, der skulle afklares. Det er Ringkøbing Udviklingsforums opfattelse, at byrådet har hjulpet til med at få afklaret disse forhold, så der kan dannes et bedre beslutningsgrundlag, inden man skal forholde sig til selve projektet.

Når der i et læserbrev skrives, at Raunonia tromler Helhedsplanen, og at det er et overgreb på den demokratisk proces, så er Ringkøbing Udviklingsforum helt uenig i det. Vi har den opfattelse, at det projektmagerne har fremlagt, er et legalt bud på, hvad en styrkelse af havnefronten med Byferie og større lystbådehavn kan være, og at projektmagerne og byrådet efterfølgende har forsøgt at få afdækket nogle af de mange spørgsmål, der helt naturligt rejses, når der er tale om så stort og indgribende projekt.

Om projektet skal blive til noget, har vi ikke forholdt os til i Ringkøbing Udviklingsforum. For os er det vigtigste, at når man skal arbejde med sådanne projekter, så er det afgørende vigtigt, at alle synspunkter – både de kritiske og de positive – kommer frem, og at alle er villige til at lytte til hinanden og i sidste instans vil respektere den beslutning, som vores demokratisk valgte byråd træffer. Uanset om det bliver nej eller ja til Raunonia.

Ringkøbing Udviklingsforum er en almennyttig forening, der understøtter udviklingen af Ringkøbing, således at det er et godt sted at bo, leve, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge.

Under alle omstændigheder skylder man de mennesker, der har investeret tid og penge i projektet, at de får lov til at fremlægge deres endelige forslag – som højst sandsynligt er meget ændret siden det første udkast, vi så – inden vi fremkommer med vores uforbeholdne meninger, hvad enten de måtte være for eller imod projektet. Det er vel et helt naturligt led i en demokratisk proces.